

# POULE DES DOODS

## POULE A



Poule A, de poule met gastland Qatar, was natuurlijk altijd al voorbestemd om de Poule des Doods te worden. Maar laten we niet vergeten dat dit vooral ook de Poule des Ronald de Boers is. Het moet een duivels dilemma voor hem zijn: juicht hij straks voor 'zijn' Nederland óf voor 'zijn' Qatar? Gaat hij uit zijn dak bij een doelpunt van Frenkie de Jong of balt hij een vuist bij een treffer van Ahmed Alaaeldin? We weten immers allemaal: zijn roots liggen in Hoorn, maar hij heeft zijn hart verpand aan Doha (à € 738.000). Gelukkig voor Ronald gaan er uit deze poule twee landen door naar de volgende ronde, maar zullen er, geheel in lijn met de filosofie van het gastland, ook twee sneuvelen.



**Na een slopende kwalificatiereeks vol machtsspelletjes, steekpenningen en commerciële belangen is het ook Qatar gelukt om zich te plaatsen voor het WK 2022 in het Arabische emiraat Qatar.**

Vertegenwoordigers van het land baalden toen ze vernamen dat ze niet hun eigen club Paris Saint-Germain mochten inzetten, maar daadwerkelijk met voetballers met een

Qatarees paspoort op de proppen moesten komen. Het was even zoeken, maar ze hebben uiteindelijk 26 mannen weten te naturaliseren die er – al dan niet gedwongen – mee door kunnen als ‘voetballer’.

### • BONDSOACH

De Spanjaard Félix Sánchez Bas is al sinds 2017 niet voor het geld bondscoach van Qatar.

Hij ging in 2006 niet voor het geld aan de slag bij de Aspire Academy in Qatar en startte in 2013 niet voor het geld als coach van het U19-team van Qatar. Een oude bekende van Sánchez is Louis van Gaal. Louis werkte voor clubs als FC Barcelona en Ajax en is ook dit WK te bewonderen als bondscoach van Oranje.



### • AMATEURVOETBALLERS OVER DIT LAND

- “Ken echt geen enkele speler.”
- “Wonen daar wel meer dan elf mensen?”
- “Wie doet het volgende rondje? Hallo? ... Jongens? Hee boys... Boys. BOYS WIE DOET HET VOL... ooh laat maar, Peter heeft al gehaald. Stijn. Het bier staat hi... Stijn. STIJN! Ja. Hier. Heeft Peter gehaald.”

### • AARTSRIVAAL

De aartsrivaal van Qatar is de moeder van Ronald de Boer. Ze heeft haar zoon nu al zo'n twee jaar en acht maanden niet gezien en belt of appt hem nog wekelijks of-ie tijd heeft om een hapje te komen eten. Dit schiet bij de Qatarezen totaal in het verkeerde keelgat. Ronald is van hen en dat zal altijd zo blijven. Wie denkt die vrouw wel niet dat ze is, z'n moeder?!

### • BLIKVANGER

In Qatar hanteren ze het principe ‘zorg dat je zo onzichtbaar mogelijk blijft zodat je lekker anoniem en onethisch te werk kunt gaan en ze je vervolgens nergens persoonlijk op kunnen pakken’. Dit principe straalt af op de selectie van Qatar, wat er praktisch gezien op neerkomt dat er geen blikvanger is. Er is wel een aantal spelers dat opvalt, maar dat is vooral vanwege hun naam. Het gaat hierbij om Boualem Khouki (doet het ook goed in de rust), Assim MaDiBo (gaan we op ons kantoor ook introduceren) en Musab Pinovogel (die hebben we zelf bedacht).



### • SPEELSTIJL

De speelstijl van Qatar laat zich vooral typeren als ‘ongedwongen’. Niemand wordt gedwongen om op een bepaalde positie te staan, dus kunnen de elf spelers op het veld lekker vrijuit voetballen. Zowel bij balverlies als bij balbezit graaft het team zich in en steekt het de kop in het gras. Soms is een speler moe van het harde werken en wordt hij zoals gebruikelijk in zulke situaties even gewisseld zodat hij op de bank onder het genot van een energiedrankje weer op adem kan komen. Hij mag dan ook stoppen met alle inspanning en wordt absoluut niet gedwongen om door te voetballen tot hij er dood bij neervalt. Sterker nog, voetbal is naast dammen de minst intensieve sport in het land, en gezien de temperaturen snappen wij wel waarom!

### • NEDERLANDS HITJE

Sjalalalalalalalalalala  
Ronaldje de Boer, ja  
De Boer, Rooonaldje  
de Boehoer!



### • BUITENLANDS TINTJE

Een opvallend feitje over de selectie van Qatar is dat 112% van alle spelers niet in Qatar geboren is. Dit in tegenstelling tot de selectie van Duitsland, waarin geen enkele speler zit die in Qatar geboren is.



**Omdat Zuid-Amerika pas laat werd ontdekt (1923), bestaat Ecuador nog niet zo lang. Toch zijn er in de afgelopen eeuw wel verschillende voorzichtige pogingen van Ecuadorianen geweest om historie te schrijven.**

Zo was dichter Pedro Jorge Vera in de jaren zestig van de vorige eeuw dicht bij het uitbrengen van een poëziebundel, maar hij kreeg een fulltime baan als onderwijzer in de hoofdstad Quito en kwam amper meer aan literaire uitpattingen toe. In de recentere geschiedenis valt op dat het land drie keer eerder meedeed aan het WK voetbal: in 2002 voor het eerst, in 2006 voor de tweede keer en in 2014 voor de derde keer. Dit jaar hoopt het land een serieuze gooi te doen naar verbetering van deze prestatie, met een vierde deelname. Onze voorspelsvisstick heeft daar een weddenschapje op gezet van 37.000 euro.

## • BONDSOACH

Gustavo 'de bijnaam' Alfaro nam in augustus 2020 het stokje over van Jordi Crujff, die vanwege de lange reistijd vanuit Amsterdam opstapte zonder ook maar één wedstrijd te coachen. Daarmee kunnen we met recht zeggen dat deze poule een bijzonder Nederlands tintje heeft. Van Alfaro is verder bekend dat hij graag Ecuadorese landenteams coacht. In zijn vrije tijd staat hij aan het roer van de Ecuadorener Mannschaft.



## • BLIKVANGER

De Ecuadorus die tijdens de succesvolle WK-kwalificatie de meeste media-aandacht heeft opgeëist is er helaas niet bij omdat ze niet speelgerechtigd is voor de Zuid-Amerikanen. Het gaat om de Wit-Russische volleybalster Nadzea Smyrnova. Het is voor ons ontzettend lastig om een andere sterspeler in de Ecuadorasker selectie aan te wijzen, omdat we eigenlijk geen van de spelers kennen. Al heeft Renato Ibarra ooit voor Vitesse gespeeld, dus of hij kan voetballen hangt sterk af van welke trainer hij ziet als ultieme leermeester: John van den Brom, Fred Rutten, Peter Bosz of Rob Maas, of all people.



Het nationale toetje

## • HET LOBBIGE THUISSHIRT

Het thuisshirt van Ecuador was tot voor kort geel, gebaseerd op het nationale toetje, vla. Maar omdat bij belangrijke voetbalwedstrijden de gele koorts onder supporters vaak zó hoog opliep dat er talloze doden vielen te betreuren, is het land inmiddels afgestapt van deze kleur. Op dit WK speelt Ecuador daarom in een regenboogtenue, wat beter past bij de vlag van het land. Voor wie zich zorgen maakt over het wel en wee van vla: gelukkig vindt dit lobbige goedje nog altijd gretig aftrek. Gemiddeld consumeren Ecuadorcs elk jaar 365 anderhalveliterpakken van deze zoete zetmeelspijs. In een schrikkeljaar is dit aantal zelfs nóg hoger. Omdat aan vla een geneeskrachtige werking wordt toegekend, wordt de vanillevariant standaard vergoed door zorgverzekeraars. Al gaan er steeds meer geluiden op om ook alternatieve toetjes (zoals kwark en kokosyoghurt) te vergoeden.

## • SPEELSTIJL

Ecuador staat bekend om zijn beruchte 4-3-4-systeem, waarbij er altijd een speler staat opgesteld die niet speelgerechtigd is. Zo creëren de Ecuadori heel slim telkens een mannetje illegaal op het veld. Veel tegenstanders verkijken zich op dit foeffe en komen er pas dagen later bij het terugkijken van de beelden achter waarom het leek alsof ze tegen twaalf man speelden. Al liet Bolivia tijdens de WK-kwalificatie zien dat Ecuador zeker te pakken is wanneer je er een 7-6-6-formatie met opkomende backs tegenover zet.





Het beste team van Afrika is er ook bij in Qatar. Uiteraard, zou je kunnen zeggen, want Senegal is er altijd bij als er een WK in Qatar gespeeld wordt.

Het team heeft als bijnaam De Zoete Inval en dat is niet voor niks, want iedere eerste zondag van de maand is het een komen en

gaan van mensen tijdens de reuzegezellige high tea met zelfgebakken lekkernijen en hapjes. Jammie!

### • DE ROUTE VAN SENEGAL NAAR HET WK

Senegal stapt op het vliegtuig in de hoofdstad Dakar. Daar begint de reis van ruim 6.900 kilometer richting Qatar. Na 13 uur en 40 minuten komt de selectie aan op Doha Hamad International Airport.



### • HISTORIE

De Fédération Sénégalaise de Football werd opgericht in 1960. Een bijzonder jaar voor Senegal, want in 1960 werd het land toevallig ook onafhankelijk én werd de zachte contactlens uitgevonden. In Tsjechoslowakije weliswaar, maar reken maar dat ze er in Senegal ook plezier aan beleven.

Een nieuw team moet altijd even op elkaar ingespeeld raken. Je kunt niet meteen verwachten dat het land zich direct kwalificeert voor het WK van 1966. Tuurlijk niet, zo iets heeft tijd nodig. Het WK van 1970 dan? Nee. 1974? Nee. 1978? Nee. 1982 of 1986 in een hybride vorm samen met Gambia onder de naam Senegambia? Nee en nee. De drie wereldkampioenschappen in de jaren negentig? Nee!

Nieuw millennium, nieuwe kansen. In 2002 was het team dan eindelijk rijp genoeg om zich te kwalificeren. De spelers hadden 42 jaar lang de tijd gehad om op elkaar ingespeeld te raken en dat wierp zijn vruchten af: Senegal overleefde de groepsfase en won in de achtste finale van Zweden. Helaas bleek Turkije een maatje te groot. Vandaar dat je een Senegalees zelden een lahmacun ziet eten.



### VOORSPELVISSTICK

Als alle korrels van het paneermeel op onze vette voorspelvriend handjes waren, reken dan maar dat hij uitbundig zou applaudisseren voor de kansen van Senegal op het WK. Niet dat hij meteen verwacht dat ze wereldkampioen worden, mind you. Je kunt veel zeggen over de krokante evenknie van Jomanda, maar niet dat hij naïef is.

Toch verwacht hij dat Senegal weleens zou kunnen verrassen deze winter. De voorspelvisstick voorziet dat het land zijn beste resultaat ooit gaat behalen!



### • SENEGAL WINT DE AFRIKA CUP

Senegal won dit jaar de Afrika Cup in een zinderende finale tegen Egypte. Wij waren erbij en blikken nog één keer terug.

**Minuut 1:** De scheidsrechter heeft gefloten, de finale is begonnen!

**Minuut 7:** Penalty voor Senegal! Mané legt aan, maar hij mist! Oh, oh, oh, dit was dé kans om op voorsprong te komen.

**Minuut 12:** Jongens, er schijnt iemand met een soort groene laser in m'n ogen.

**Minuut 14:** Ik kan inmiddels niet meer zien wat er op het veld gebeurt. Kan iemand even vragen of ze hiermee op willen houden?

**Minuut 15:** Jongens? Au. Au! Oké, ik ben nu het zicht in mijn rechteroog volledig kwijt.

**Minuut 16:** Wil iemand een ambulance bellen? Nee dat weet ik ook niet, probeer maar gewoon 112.

**Minuut 17:** Links zie ik nu een soort groene waas.

**Minuut 18:** Oké, ik ben nu echt blind denk ik. Het leven zoals ik dat kende is voorbij.

De wedstrijd eindigde in 0-0. Senegal won na strafschoppen van Egypte. Onze correspondent heeft het stadion voortijdig moeten verlaten, maar is wonderbaarlijk genoeg wel van zijn luie oog af.



**We zijn er weer bij en dat is prima als je de boycottende minderheid die dit feestelijke wereldkampioenschap probeert te verpesten voor de rest negeert.**

Het schijnt dat er ruim 6.750 arbeiders nadrukkelijk niet naar de stadions zullen komen waar Oranje zijn wedstrijden speelt. Lullig ten opzichte van de veertigduizend

toeschouwers die in temperaturen van rond de vijftig graden Celcius erbarmelijke wedstrijden kijken.

## • HET LAND

Nederland is een betrekkelijk klein land waarvan de inwoners een betrekkelijk grote bek hebben. Het Nederland zoals we dat nu kennen ontstond aan het begin van deze eeuw, na de uitvinding van de smartphone. Vanaf dat moment hoefden de inwoners van het land niet meer met elkaar te praten en ontstond er een diep doorleefd gevoel van lotsverbondenheid, omdat iedereen te maken kreeg met precies dezelfde verslaving.



## • SPEELSTIJL

Bondscoach Louis van Gaal zal Nederland waarschijnlijk laten aantreden in het zogeheten poldermodel. Op doel staat dan Jasper Cillessen, mits iedereen in de selectie dat een goed idee vindt natuurlijk, anders zou het ook heel goed Justin Bijlow of Mark Flekken kunnen zijn. Achterin staan – als ze zin hebben hoor, anders zoeken ze iemand anders – Denzel Dumfries, Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk, Nathan Aké en Daley Blind. De meningen over wie er op het middenveld moeten staan, lopen flink uiteen. Of nou ja flink, dat is overdreven, want we horen net dat Georginio Wijnaldum het eigenlijk wel zou begrijpen als hij op de bank moet plaatsnemen of zelfs thuis moet blijven. Blijven over: Frenkie de Jong, Teun Koopmeiners, Davy Klaassen en Steven Berghuis. De doelpunten moeten komen van Memphis Depay en Steven Bergwijn, al denken zij daar anders over. Niet heel anders hoor, gewoon een klein beetje. “Als Frenkie liever wil scoren moet hij dat gewoon aangeven,” aldus Memphis Depay.



## • DE COACH

Louis van Gaal. Maar dat hebben we volgens mij net ook al gezegd, dat de bondscoach Louis-van-Gaal is. Was je toen niet aan het opletten? Want dat hebben we net allemaal al uitgelegd.



## DE VOORLOPIGE AFVALLERS

**Wij mogen in onze WK-gids alvast de voorlopige afvallers bekendmaken. Een primeur. Dit zijn de 26 namen:**

JOHN EWBANK  
ROB GEUS  
GERRI EICKHOF  
SANDER SCHIMMELPENNINCK  
ASTRID KERSEBOOM  
YVONNE COLDEWEIJER  
JOHAN RUDOLF THORBECKE  
HERACLES ALMELO-MASCOTTE  
BULTJE (GEDEGRADEERD)  
FRANS TIMMERMANS

VROUW UIT ALBERT  
HEIJN-RECLAME  
LILIAN HELDER  
SPONGEBOB SQUARE-  
PANTS (KRUISBAND)  
ANTON MUSSERT  
BERT BOKHOVEN  
ED DE GOEIJ  
ANNE BROEKMAN  
(VAKANTIE)

RUBEN BREKELMANS  
JAAP VAN DISSEL (CORONA)  
BAS HEIJNE  
JOHN DE BEVER (GESTOPT)  
HUMBERTO TAN  
MARIO MELCHIOT  
TRUUS  
VIKTOR BRAND  
RYAN BABEL (GODZIJDANK)  
JOB COHEN