



IK HEB HET NOOIT OVER MIJN BROER GEHAD,
DIE TOCH ALTIJD HEEL BELANGRIJK VOOR ME IS GEWEEST.
TOEN WE KLEIN WAREN, SPEELDEN WE SUBBUTEO.





HET IS EEN TAFELSPEL WAARIN JE EEN VOETBALWEDSTRIJD
NABOOTST MET KLEINE SPELERS DIE JE MET DUIM EN
WIJSVINGER VERPLAATST, ALS KNIKKERS.





NIKS ERNSTIGS. ER WAS EEN JONGEN VAN ZIJN SCOOTER GEVALLEN. HIJ HAD ALLEEN WAT SCHAAFWONDEN AAN ZIJN KNIËN.



SCHAAM JE JE NIET?



SORRY, WAT BEDOEL JE?

IK WEET WAT JE BROER HEEFT GEDAAN. HOE DURF JE JE NOG OP STRAAT TE VERTONEN!



IK ZOU OPPASSEN ALS IK JOU WAS.



MIJN BROER IS NAAR NOORD-ITALIË VERHUISD. HIJ BEDENKT ZICH WEL TWEE KEER VOORDAT HIJ ZIJN ACHTERNAAM GEBRUIKT.



WE KUNNEN NOOIT MEER SAMEN SPELEN.

ZE DWINGEN ONS OM VER VAN ELKAAR TE WONEN.



MAAR WE HEBBEN ALTIJD SUBBUTEO NOG.



EERSTE BLOEDVERGIETEN



IK WAS EEN JAAR OF
TWAALF. IK SPEELDE TOTO
MET PAPA.



DIE MAN KON GEEN
KANT OP.



BUITEN HET KANTOORTJE:
EEN ACHTERVOLGING.



DE KILLER KREEG IN DE GATEN WAAR
DE MAN ZICH HAD VERSTOPT, HIJ ZAG
NAMELIJK VLOEISTOF ONDER DE AUTO
VANDAAN KOMEN.



IK WEET NOG DAT IK
SCHOTEN HOORDE.



HIJ HEEFT IN
Z'N BROEK
GEPLAST!

