

voorwoord

Ooit had mijn vader een boek geschreven. Een soort misdaadthriller a la Baantjer. Met iedereen van het echte leven er stiekem in verwerkt. Van mijn zus tot het bedrijf waar mijn moeder werkte. Eigenhandig had hij dit boek uitgebracht. Naast het schrijven deed hij ook particulier vluchtelingenwerk. Zo kende hij een hoop mensen. Een paar Afghaanse mensen boden aan het boek in hun land cheap te drukken. Zo gezegd zo gedaan kwamen ze terug met koffers vol boeken. Echter, hij schreef dit onder een pseudoniem. Sander van de Broek. Niemand op school geloofde dat dit mijn vader was.

Een paar dagen voordat mijn vader stierf, zei hij dat ik ook een boek zou moeten schrijven. Gewoon ooit. Dit moment is nu. Mijn dank is groot. Ook namens mijn vader. Ik weet dat hij dit geweldig zou vinden.

Je gaat nu een wereld in waar regels niet gelden. Waar jij niemand bent en ik ook niet. Waar dat precies goed is. Waar de bloemen al uitgebloeid zijn en wij ons afvragen *wat nu? Welkom. Ik heet je, welkom. Vind het stiekem wel spannend hoor. Dit. Dit alles. Een boek. Het klinkt zo officieel, maar dat is het ook.*

Ik schrijf al mijn hele leven! Echt iets wat iemand zou zeggen die NIET zijn hele leven schrijft. Doet er ook niet toe. Feiten liggen op tafel.

Joost Klein heb een boek geschreven!



selfie in spiegel, 2017

zomer in drachten

'heb je alle taakjes gedaan?'
vroeg de begeleider aan mij

we wisten beiden het antwoord
tuurlijk had ik de afwas gedaan

ik zat in een crisisopvang
elke dag om 19:00 uur moesten we
een uurtje op onze kamer
zitten met de deur op slot

met de bus naar school
wat een leven

ik kon nergens anders heen
iedereen doet hier drugs
de woorden hier betekenen niks
tegen wie vecht je?

ik was niet wie ze dachten
mijn zomer in drachten

link in bio

in laatste instantie
gaat het in het geheel
niet om de mens

hij zal overwonnen worden
dus tegen die tijd

heb ik van mijn tatoeages
geen spijt



tijd voor bier

de tijd drinkt
net als ik

narcissus 2018

ik *wil* jouw liefde niet
ik heb mezelf
ik *hoef* jouw liefde niet
ik heb mezelf
ik *moet* jouw liefde niet
ik heb mezelf

ik heb mezelf gezien
in het water
oh wat was ik mooi!
ik ben verdronken
in mijn reflectie
maar sterven zal ik nooit

neemt selfie