

VOOR MIJN LIEVE

ZUS(JE)



Omdat er maar één is zoals jij.

Voor: _____

Van: _____

Datum: _____

DIT BOEK IS
OPGEDRAGEN
AAN ALLE LIEVE,
GRAPPIGE EN
BIJZONDERE
ZUSSEN IN DE
WERELD.

*Omdat ik geloof dat ze moeten
horen dat ze belangrijk zijn.*

Lieve zussen en zusjes,

Dankzij mijn boeken heb ik de afgelopen jaren prachtige verhalen gehoord. Verhalen waaruit keer op keer bleek dat het in het leven draait om mensen die belangrijk voor je zijn. Mensen zoals je zus(je).

Aan alle zussen en zusjes: ik wens je heel veel plezier met het lezen van dit boek gevuld met verhalen speciaal voor en over jou. Ik hoop dat je ervan geniet en terugdenkt aan alle mooie momenten samen.



Veel liefs,
Elma van Vliet

INHOUDSOPGAVE



HERINNERINGEN AAN VROEGER

9
— · —

OVER DE BIJZONDERE PERSOON DIE JE BENT

33
— · —

WAAROM JIJ BELANGRIJK VOOR ME BENT

47
— · —

WENSEN EN DROMEN VOOR ONS TWEE

67
— · —

HERINNERINGEN
AAN VROEGER



Deze spelletjes speelden we samen:

Dit liedje kunnen we woord voor woord meezingen:



MUZIEK
MAAKT EEN
LAWINE AAN
HERINNERINGEN
LOS



EEN
ZUS(JE) IS
EEN STUKJE
KINDERTIJD
DAT NOOIT
VERLOREN
GAAT

Ons favoriete dansje / ritueel was:

Als ik dit doe, moet ik altijd aan ons van vroeger denken:

Dit eten vonden wij allebei heerlijk:

En dit lustten wij allebei niet:

Dit deed jij altijd aan tafel:



ZUSSEN
DELEN HUN
JEUGDHERIN-
NERINGEN EN
LATER HUN
DROMEN



Deze lieve dingen deed je vroeger vaak voor mij:

Op deze momenten voelde ik me bijzonder door jou: