

2 SOORTEN MENSEN

KIES EN BEPAAL HOE GOED
JE BIJ ELKAAR PAST



JOÃO ROCHA

SPECTRUM

INLEIDING

Naar verluidt zijn er op deze wereld maar twee soorten mensen. *2 Kinds of People* is toevallig ook de naam van een kunstzinnig project dat ooit als een Tumblr-blog begon en dat inmiddels zijn weg naar de fysieke wereld heeft gevonden in de vorm van een onschuldig boek: *2 soorten mensen*, het boek dat je nu vasthoudt. Maar het is geen gewoon boek, want het leert je iets over jezelf en iets over mensen met wie je omgaat. Je denkt misschien dat het om een spelletje gaat, maar dit boek is vooral ook nuttig bedoeld. Je komt te weten wat jou met je omgeving verbindt en op welke manier je lijkt op je vrienden, je familie en zelfs op die ene collega die alle post-its confisqueert en ze weigert te delen.

Gek genoeg begon dit project ooit met wasgoed: volgens mijn vrouw kan ik daar niet mee overweg. Ik geef meteen toe dat mijn werkwijze verre van perfect is, maar voor mij werkt hij goed. Ik besloot de kleine verschillen tussen ons eens wat beter te observeren en raakte er steeds meer door geïntrigeerd. Vervolgens ging ik illustraties maken over dat subtiele persoonlijke onderscheid, *omdat* het zo duidelijk in ons dagelijks leven aanwezig bleek te zijn. Wat dus als een onschuldig project begon, werd uiteindelijk een heel leerzaam proces waarin ik van alles te weten kwam over mezelf, de liefde, de vrede – en over hoe je het best een pizza kunt eten. Ik ontdekte daardoor ook iets bijzonders: met elke onbekende persoon heb je altijd wel één ding gemeen.

Uiteindelijk zijn er geen goede of slechte antwoorden. Deze illustraties verbeelden alleen maar de algemene overeenkomsten tussen mensen van een andere etniciteit, geloofsovertuiging, geslacht, seksuele geaardheid, nationaliteit of leeftijd. Dit boek gaat niet over visuele of structurele verschillen tussen mensen, maar over hun relaties en wat hun onderling verbindt.

Zo, nu we de inleiding dan eindelijk hebben gehad, wordt het tijd elkaar beter te leren kennen . . .

HOE HET WERKT

1. Kies een partner.
2. Bekijk de eerste twee illustraties. Kies allebei de illustratie die het meest bij je past.
3. Als jullie dezelfde illustratie hebben gekozen, krijgen jullie 1 punt. Hebben jullie beiden iets anders gekozen, ga dan door naar de volgende twee illustraties.
4. Als jullie alle illustraties hebben gehad, tel je alle punten bij elkaar op.
5. Ga naar de uitslag achter in dit boek en ontdek of jullie aartsvijanden, soulmates of iets ertussenin zijn.

